

Knoevelnieuws no. 9

de knoevel
stichting



Maastricht, juli
2009

Beste sponsors, sympathisanten, bestuursleden en vrijwilligers van Stichting de Knoevel,

Graag willen we jullie weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en van de georganiseerde knoefeldagen.

Knoefeldag van Mikeela Provaas.

Dinsdag 31 maart 2009

Om 06.00 uur loopt de wekker af, ik spring uit bed en hoor dat Mikeela al wakker is.

Om de beurt wordt er gedoucht, Mikeela om 07.00 uur als laatste, zij heeft een open buikwond waar tumorweefsel uitloopt en moet 3 maal daags douchen. Afgelopen donderdag is Mikeela nog geopereerd omdat de wond dichtgegroeid was en dat gaf teveel druk in haar buik, de wond is nog gevoelig van de operatie, dus dat wordt voorzichtig rijden vandaag. Klokslag 08.00 uur staan Harrie en Sandra van de Knoevel, in de kindervallei in Houthem, aan de deur, het ontbijt staat al klaar in de bus. We vertrekken meteen want we moeten om 10.00 uur in Antwerpen zijn op de set van Anubis, de favoriete serie en film van Mikeela, ze heeft er echt zin in want normaal gesproken slaapt ze nu nog. Onderweg word het lekkere ontbijt verorberd, daarna is het rustig, de meeste van ons slapen nog even verder, behalve Harrie natuurlijk want die moet rijden.

Netjes om 10.00 uur zijn wij op de plaats van bestemming, de spanning begint te stijgen.

We staan te wachten bij de ingang en zien opeens Amber en Patricia langslopen, 2 actrices van Anubis, gek is dat, om ze in het echt te zien.

We mogen naar binnen en als eerste komen we het vriendje van Patricia tegen die meteen op zijn knieën naast de rolstoel van Mikeela zit en met haar begint te praten.

We mogen naar de set waar zo meteen opnames gemaakt gaan worden en natuurlijk herkent Mikeela alle beroemde kamers van de serie. Als eerste staan we in de huiskamer waar de spelers, één voor één binnen komen lopen en allemaal zijn ze heel erg spontaan en vriendelijk.

Vooraf Nienke is heel erg vriendelijk en lief naar Mikeela toe. Er worden foto's en een praatje gemaakt en Deborah mag met Mick op de foto, de knapste van de jongens, vinden Deborah en ik.

We krijgen de slaapkamers van Amber en Nienke, van Patricia en Joyce en van Noa te zien. De badkamer met het pootjesbad, de keuken en de kelder van Victor. Dan worden we verzocht om buiten de coulissen te gaan staan waar de regisseurs zitten, en heel stil te zijn, Mikeela krijgt een koptelefoon op en mag erbij zitten als de opnames gemaakt worden. Het is zo ontroerend en vertederend hoe haar oogjes stralen vanaf het moment dat ze tussen de spelers en op de set van Anubis staat. Ze kan zich niet meer zo goed uiten sinds ze zo ziek is, maar haar ogen spreken boekdelen.

Dit voelt ontzettend goed, mijn arme kleine meisje, die sinds november vecht als een leeuw voor haar leven, ziet een grote wens in vervulling gaan. Het kost me moeite om mijn tranen te verbijten, met een brok in mijn keel geniet ik van haar glunderende gezichtje.

Wij mogen nog gaan koffie drinken in de koffiekamer van de spelers, heel apart natuurlijk. Nienke, Appie en Jeroen zijn klaar met hun opnames voor die dag en komen alle drie nog even afscheid van ons nemen. Wel attent van hun, vind ik, dus we maken van de gelegenheid gebruik om nog wat foto's te maken. Mikeela krijgt van de gastvrouw Sofie ook nog een poster en een dvd van de film, "Het pad der 7 zonden" en dan is de rondleiding afgelopen.

Met een intens tevreden en blij gevoel lopen wij terug naar de bus, ondertussen vertelt Harrie ons dat wij een uurtje moeten rijden en dan komen wij aan in het hotel waar Mikeela in bad en in bed kan voor haar broodnodige rustuurtje. Tijdens de rit valt Mikeela al in slaap van alle spannende ontmoetingen. Aangekomen in hotel Noa brengen we Mikeela meteen naar de kamer, waar ze na het bad als een blok in slaap valt, pappa blijft bij haar.

De rest van het gezin, samen met Harrie en Sandra genieten van de heerlijke lunch. Om een uur of vier, worden wij toch wel ongeduldig omdat Mikeela nog steeds slaapt, dus besluiten wij om haar te wekken. Het is te laat geworden om nog echt ergens naartoe te gaan dus rijden we naar een kinderboerderij en lopen daar nog een half uurtje tussen de geiten, kippen en kalkoenen. Mikeela wordt gevraagd wat zij graag als avondeten zou willen eten en dat wordt dus wokken in de Geusselt. Na het wokken zorgen Sandra en Harrie er nog voor dat het toetje met veel toeters en sterretjes geserveerd wordt.

Maar dat is nog niet het einde van een prachtige dag, want als Mikeela te kennen geeft dat haar energie op is en dat ze graag naar huis toe wil, vragen Sandra en

Harrie of ze nog eventjes geduld wil hebben want zij hebben nog een laatste verrassing voor vandaag. Even later arriveert de verrassing, een prachtige witte limousine komt aanrijden en brengt ons in vol ornaat, terug naar Houthem.

Wij willen alle mensen, maar vooral Harrie en Sandra van Stichting de Knoevel, heel erg bedanken voor het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens van Mikeela.

Deze 31 maart 2009 is voor ons als gezin, een onvergetelijke dag geworden met een grote emotionele waarde.

Knoeveldag van Luc van Wieringen:

De Knoeveldag van de familie van Wieringen werd in tweeën geknipt. Een middagje MVV voor Luc en zijn vader Pascal en een dagje uit voor het hele gezin. Onderstaand een tweetal verslagjes van deze Knoeveldagen.

Knoeveldag van Luc van Wieringen in het MVV-stadion

We werden aangenaam verrast door St. De Knoevel. We waren uitgenodigd voor de wedstrijd MVV-RKC Waalwijk, MVV moest spelen voor de play-offs. Om 12.00 uur moesten we ons melden bij het stadion, papa en Luc vonden het heel spannend wat er allemaal ging gebeuren. Als eerste kregen we een hele rondleiding door het stadion, na de rondleiding kregen we allemaal leuke MVV-artikelen aangeboden zoals posters, beurs, horloge, vlag, vaantje (dit moest papa meteen in de auto ophangen voor Luc) en alle handtekeningen van de spelers. Luc was helemaal in zijn nopjes vooral toen we ook nog de wedstrijd mochten bij wonen. Wij mochten ook op het veld lopen, waar de sterrendragers al warm aan het lopen waren en de RKC spelers ook, Luc en zelfs papa was in zijn nopjes want wanneer krijg je eens de kans om met bekende spelers te praten ook met die van RKC we hebben ze veel geluk gewenst alleen voor vandaag niet (haha) na nog wat te drinken hebben gekregen, gingen we op de tribune er eens goed voor zitten. Het werd al snel heel spannend, want we kwamen op voorsprong 1-0 door de rooie (Wintjes), Luc ging meteen zijn nieuwe sjaal zwaaien. Er zaten 9.000 man in extase, zouden we dan toch nog promoveren?? Helaas hebben we de wedstrijd verloren, maar we hebben ons erg geamuseerd. Luc gaat regelmatig met papa mee naar MVV-wedstrijden, waar Luc het nog altijd geweldig vindt, ook de kantine bij inbegrepen (haha) want daar krijg je natuurlijk lekker cola en pilsjes. Verder wil ik de Knoevel bedanken voor de hele leuke dag die ze voor Luc en papa geregeld hebben. De Harry's kunnen bij Luc niet meer kapot!! Daarvoor een dikke Knoevel van Luc en papa voor de St De Knoevel voor de geweldige organisatie, sjapoo!

Groeten
Luc en Pascal van Wieringen

Knoeveldag Luc van Wieringen in de Efteling.

Zondag 11 januari jl. was de Knoeveldag georganiseerd voor Luc. Om 9.15 uur werden wij opgehaald door Harry en gingen we op weg naar de grote verrassing. Wij wisten nog niet waar we naar toe gingen, maar papa en mama hadden wel een vermoeden. En na 1,5 uur rijden waren we op bestemming: De Winter Efteling. Luc was helemaal enthousiast. Het was erg mooi in de Efteling, er lag nog sneeuw en de meren waren allemaal bevroren. Wij, maar vooral Luc, hebben ons goed vermaakt in de Efteling, verder hebben we lekker warme chocomel gedronken om weer op temperatuur te komen. Luc wilde graag in de achtbaan, maar die was helaas niet in gebruik, maar er waren nog genoeg andere attracties, die ook leuk waren, vooral Vogelrok. Luc wilde erin met papa en Harry, zij kwamen een beetje wit naar buiten, en Luc vroeg om nog een keer. Dat hebben ze maar niet meer gedaan. Harry was Luc z'n beste vriend geworden en moest overal met hem mee. Rond 16.00 uur zijn we weer richting Maastricht gereden. In het busje, konden Luc en Myrthe hun ogen niet meer open houden en zijn ze vrijwel meteen in slaap gevallen, en ook papa heeft een dutje gedaan. Toen we in Maastricht aankwamen, stond ons nog een verrassing te wachten, we zijn door de McDrive gereden en mochten kiezen wat we wilden. Dit hebben we thuis lekker opgegeten, waarna de kinderen moe maar voldaan naar bed zijn gegaan. Wij willen Stg. De Knoevel dan ook bedanken voor de fijne dag voor Luc, zijn zusje en ons.
Groeten,
Luc, Myrthe,
Pascal en Nancy van Wieringen

Knoeveldag van SEM, Daim en Djeda.

Een week voor carnaval werden wij bezocht door twee vrijwilligers van de Knoevel. Lisette, Lillian en Inge kwamen ons allerlei vragen stellen wat betreft onze verwendag. Onze kinderen, Sem 8jaar, Daim 3jaar, en Djeda 2 jaar hoefden niet lang na te denken, Ze wilden namelijk heel graag naar Plopsaland, naar kabouter Plop. Onze Knoeveldag zou gaan plaats vinden op 5 april. Heel spannend, maar we moesten nog even geduld hebben. Tot onze verbazing belde Lisette al na twee dagen op dat ze een extra verrassing voor ons hadden. Ze had een envelop bij zich met 5 kaarten voor een mega plopproductie in het MECC, die de dag erna plaats zou vinden. We genoten met volle kracht van plopproductie en zijn vrienden. De kinderen waren laaiend enthousiast, zelfs Sem die eigenlijk al wat groot is voor kabouter plop vond het super leuk. Of het nog niet genoeg was, er volgde nog een extra verrassing. De zaterdag voor onze grote Knoeveldag werden we wederom opgehaald door Inge en Lisette. Wat ging er nu weer gebeuren? We gingen de stad in en tot onze verbazing gingen we bij C en A naar binnen.

en een lieve medewerkster genaamd Marie- Jose. Wat we toen te horen kregen was bijna niet te bevatten. We mochten kleren uitzoeken ter waarde van 650 euro. Vol ongeloof en emoties zijn we helemaal in het nieuw gestoken. Gepakt en gezakt werden we nog getraakteerd op koffie en vlaai.

Voor de kinderen was er chips, spekjes en fris. Hoe kunnen wij C en A en stichting de Knoevel hier voor bedanken.

Woorden schieten te kort, jullie hebben een plek in ons hart voor altijd.

Dan 5 april de grote knoeveldag!!!!

Daar waren ze dan Lisette, lillian en Inge.

Ze kwamen ons met een busje ophalen, maar we moesten nog even wachten. Waarop?

En jawel hoor de wens van onze oudste zoon Sem. Hij wilde dit zo graag, en hij kreeg hem.

Een mooie limousine kwam de straat in rijden.

Dat is geluk, je zoon zo te zien stralen.

We stapten in, en onze overbuurvrouw Trudy (onze steun en toeverlaat) mocht ook mee.

We vertrokken richting eetcafé De Perroen. Daar werden we hartelijk ontvangen door Rob.

Hier gingen we lekker ontbijten. Maar wat we toen zagen was overweldigend.

Al onze familie en vrienden waren aanwezig.

Dat was zo'n mooi moment. Tranen in overvloed.

Na een heerlijk ontbijt en afscheid te hebben genomen, vertrokken we naar Plopsaland.

Onze vrienden Janine, marcel en hun lieve zoon

Connor mochten ook mee.

Plopsaland was super gaaf, wat hebben we genoten van die dag.

Moe maar voldaan vertrokken we weer richting Maastricht.

Onze aller aller laatste verassing. Een heerlijk etentje bij de Wok.

En dan moe maar oh zo voldaan naar huis.

Stichting DE KNOEVEL BEDAAAAANK!!!!!!!!!!!!

Een hele dikke kus van Sem, Daim en Djeda,

En unne dikke knoevel vaan mama Bionda en papa Pascal.

p.s. van de redactie.

Dankzij een bijdrage van Johan Ropers, de Leo's en C. en A. kon het hele gezin in nieuwe kleren worden gestoken.

Lieve Lisette, Lillian, Inge en de rest van Stichting de Knoevel.

Wauw, wauw wauw, wat hebben wij zondag 5 april een gave dag gehad, met jullie en met Pascal, Bionda, Diam, Djeda & Sem.

Wij zijn óchtends begonnen met stralen en niet meer opgehouden. We voelden ons helemaal weer kind zo blij.

We willen jullie dan ook super, mega hartelijk bedanken en via deze kaart nog een dikke knoevel toesturen.

Meiden jullie zijn kanjers Jullie stichting is geweldig.

Dikke kus van Marchel, Jeanine & Connor den Breems.

Bovenstaande reactie mochten we ontvangen van vrienden, die de knoeveldag van SEM, Daim en Djeda hebben meebeleefd.

Groete Knoeveldag 2009.

De tweede grote Knoeveldag van onze stichting vond plaats op 2 mei jongstleden.

Vanaf 9.30 uur werden de gezinnen verwacht bij Kumulus aan de Herbenusstraat te Maastricht. Aldaar werden ze met muziek verwelkomd door de zaate hermenie Hel Hoeg en Zaat

Na inschrijving konden de kinderen voor het ochtendprogramma een keuze maken uit een aantal workshops, zoals sieraden maken, schilderen, maskers maken en creatief bezig zijn met takken voor het maken van een libel.

Gedurende de ochtend werden de kinderen nog geamuseerd door een aantal clowns en uiteraard waren onze huisschminkers ook weer van de partij. Een keur van artiesten trad vervolgens op, te weten ons erelid Huub Adriaens, Frans Theunisz, Duo X-elle en last but not least Ziesjoem in zijn nieuwe samenstelling.

De kinderen (maar ook een aantal ouders) kon ook nog genieten van de vertellingen van Ome Harrie (nee, niet Harrie van der Nat of Harrie Alken, maar good oold Rob Meurders).

Rond de klok van twaalf werd gezorgd voor de inwendige mens. De MTB serveerde een keur van barbecue vlees, salades, sauzen en een toetjesbuffet. Aan de kinderen was ook gedacht...lekkere hamburgers, broodjes worst en ijsjes en suikerspinnen als toetje.

Tijdens de lunch maakt een aantal spelers vaan us MVVke zijn opwachting. Ze deelden handtekeningen uit en gingen met wie dat wilde graag op de foto.

Ook vond tijdens de lunch een ballonnen wedstrijd plaats.

Na de lunch was het tijd voor het middagprogramma. De speelplaats stond vol met politieauto's, motoren, busjes, corvettes, oldtimers en een heuse paard met wagen. Met dit laatste voertuig maakte een van de gezinnen een schitterende tocht door Maastricht en het Limburgse land.

Onder begeleiding van motoren van de politie en de marechaussee vertrok een stoet van voertuigen naar Airport Maastricht-Aachen.

Stella Aviation had die middag een tweetal vliegtuigen en een tweetal vluchtsimulators beschikbaar gesteld voor de kinderen. Een aantal kinderen kon genieten va

Met luide sirenes van de politievoertuigen vertrok een andere groep naar de Brandweer. Aldaar werd een aantal kinderdromen waargemaakt. Zelf spuiten met een grote brandspuit, meerijden in een brandweerwagen, verkleden als brandweerman, een gasmasker aanpassen...het was allemaal enorm spannend.

De kinderen en ouders die niet deelnamen aan externe activiteiten werden geamuseerd door een ballonkunstenaar.

Tijdens de hele dag waren medewerkers van Service Medical aanwezig om in te kunnen springen bij mogelijke medische probleempjes.

Rond de klok van 5 werd van de gezinnen afscheid genomen. Als aandenken aan de dag ontvingen de kinderen allemaal een wekkerradio. Ook werd nog aan de inwendige mens gedacht. Bij een echte Belgische friteskraam kon iedereen genieten van een overheerlijke zak frites met een snack.

Al met al een zeer geslaagde dag. De reacties van de gezinnen waren zeer positief.

Voor de vrijwilligers van de knoevel was het daarna tijd om op te ruimen en na te genieten !

Aan alle gezinnen, die aan de dag hebben deelgenomen en aan alle instanties, bedrijven en personen, die aan de dag hebben meegewerkt zal nog een video-dvd en een foto-dvd als dank/aandenken worden toegezonden.

Kinderen, ouders, grootouders, artiesten, bedrijven en instellingen, vrijwilligers, bestuursleden ..bedankt ! Een schitterende dag !

Uitslag ballonwedstrijd.

De ballonwedstrijd heeft de eerste resultaten opgeleverd. Een ballon werd gevonden bij Kasteel Terworm, terwijl de kaart van de tweede ballon werd teruggestuurd uit Wahlhausen in Luxemburg.

Sponsors.

Alle bedrijven en instellingen, die vaak belangeloos en kosteloos medewerking verlenen aan de knoeveldagen willen we vanaf deze plek nogmaals danken voor hun hulp. Zonder deze hulp zou het vaak niet mogelijk om de gezinnen op een aantrekkelijke wijze een hele dag te verwennen. Zowel de dank van de gezinnen als van ons is zeer groot!

Ook de afgelopen maanden konden we weer rekenen op een aantal sponsors. Een greep uit deze sponsors.

De deelnemers aan het Zaate Hermeniekes Konkours brachten samen een bedrag van ruim 1000 euro bij elkaar voor onze stichting.

De Spaarclub Biesland besloot om bij de opheffing het resterende bedrag van 1900 euro aan de knoevel over te maken.

De eigenaren Eric en Donna vroegen om een donatie bij de opening van 't Hummeke in Meerssen in plaats van bloemen en andere kado's een bijdrage voor de knoevel. Het resultaat ruim 2000 euro.

Goed voorbeeld doet volgen gold bij de heropening van het Piepenhoes in Maastricht. De eigenaren de familie Widdershoven verraste ons met een bedrag van ruim 1000 euro.

Last but not least mochten we een substantiële bijdrage van bouwbedrijf Vithebo ontvangen.

Alle sponsors, willen we ook bij deze nogmaals van harte danken. Zonder de sponsors zou het niet mogelijk zijn om de activiteiten voor de kinderen en hun familieleden te organiseren.

Vrijwilligersprijs 2009.

Onze stichting was zeer vereerd met de nominatie voor de vrijwilligersprijs 2009 van de gemeente Maastricht. Dit is een groot compliment voor alle vrijwillige medewerkers van de stichting en motiveert de vrijwilligers ook om op de ingeslagen weg door te gaan.

Komende verwendagen.

Er wordt thans een aantal verwendagen voorbereid. In een van de komende nieuwsbrieven zullen we hierop terugkomen.

Website.

De website is te bevragen via WWW.stichtingdeknoevel.nl.

E-mail adres. @

info@stichtingdeknoevel.nl

Rekeningnummer

Het rekening nummer bij de ING bank = 66.34.73.993. t.n.v. Stichting de Knoevel.

Tenslotte.

Geer moot allemaal unne knoevel vaan de Knoevel höbbel!



Z.O.Z