

Knoevelnieuws no.19

Maastricht, december 2012

Beste sponsors, sympathisanten, bestuursleden en vrijwilligers van Stichting de Knoevel,

Graag willen we jullie weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en van de georganiseerde knoefeldagen.

Onderstaand treffen jullie ook een aantal verslagen aan van de hand van de deelnemers.

Sinterklaas aan de Maas.

Ook dit jaar heeft Sinterklaas tot aan zijn verjaardag enkele weken in Maastricht gewoond op de Spanjevallei.

De sint heeft een aantal gezinnen uitgenodigd om hem te komen bezoeken. 1 december was het zover. We mochten niet alleen bij de Sint op bezoek maar we kregen een echte rondleiding.....de werkkamer van sinterklaas, de pakjeskamer.....de slaapkamer van de sint en de pietenkamer met een echte oefenschoorsteen.

Het was super gezellig en spannend. We hebben gezongen en gedanst. Pieterneel leek verdacht veel op Carolien Leers.

We mochten onze schoen zetten. Van de Sint hebben we allemaal lekker snoep meegekregen.

De sint heeft ons beloofd, dat we volgend jaar weer mogen komen.....alleen als de kindertjes allemaal braaf zijn natuurlijk.

Kunstveiling.

Kuns veur 'nne Knoevel.....

Door een aantal B'ners, L'ners en M'ners werden kunstwerkjes gemaakt voor de stichting. Deze kunstwerkje worden geëxposeerd in Centre Ceramique aan de Avenue Ceramique in Maastricht. Het is een heel leuke en mooie verzameling kunstwerken geworden.

De tentoonstelling vindt plaats van 10 december tot en met 20 december en de toegang is gratis.

Op 20 december om 16.00 uur zal de veiling van de kunstwerken plaatsvinden. De opbrengst is uiteraard voor de stichting om knoefeldagen voor gezinnen met langdurig zieke kinderen te kunnen organiseren.

Alle lezers van het knoevelnieuws zijn uiteraard uitgenodigd om te komen kijken en ook om mee te

komen bieden.

Met een mail aan info@stichtingdeknoevel.nl kun je de catalogus van de veiling opvragen.

Andere mensen mogen jullie uiteraard ook uitnodigen om de tentoonstelling en de veiling bij te wonen.

Knoefeldag van Fenna en Bas In de Braek.

Om 8.15 uur signaleerde pappa Jo een wit busje bij de burens voor de deur, Fenna en Bas zaten helemaal klaar nog even voor de tv en mamma Brigitte stond natuurlijk als laatste van de bups nog op de badkamer. Toen pappa de buggy's uit de auto wilde halen, stapten Harry en Ron uit de bus en kwamen ze met pappa mee naar binnen, mamma kon ze tot boven horen praten en lachen, de stemming zat er dus meteen goed in!! Prachtig weer, stralend zonnetje, blauwe lucht...'Zullen we dan maar...?' vroegen Harry...en Ron, onze chauffeur voor de dag!!

Om 8.30 uur stapten we allemaal in het busje, werden nog uitgezwaaid door onze verbaasde burens en toen op weg naar...'de eerste verrassing' zoals Fenna ze vervolgens de hele dag door bleef opnoemen! Onderweg kregen we een cd van de Knoevel met Duo X-Elle opgenomen, die een keer werd gespeeld in het busje (nog meer sjtiemung!!) en toen stonden we op de parkeer-plaats van van der Valk in Maastricht, alwaar we van een heerlijk ontbijt gingen genieten! De kinderen werden meteen in het zonnetje gezet met allerlei hebbedingetjes en Harry deed er nog een schepje bovenop door hagelslagjes, stroopjes, peperkoekplakken en crackers in een tasje te (ver)stoppen, maar oei oei...dat vond Fenna toch niet zo'n goed plan, dus ze verklapte het aan de mevrouw die de baas was...oei oei Harry!!

Na het ontbijt mocht Fenna de Knoevel-pin bij enkele dames van het ontbijtbuffet op-pinnen als dankjewel en daarna vertrokken we rond 10.00 uur op weg naar de volgende verrassing: de brandweerkazerne van 'Mestreech'! We kregen een mega-interessante rondleiding door het hele gebouw, hebben de slaapkamers en de fitnessruimte gezien, het zonnige dakterras met vijver (!) de mega grote flatscreen tv met de relax-fauteuils ('Hebben jullie hier ook chips?' vroeg Fenna) en niet te vergeten d'r pingpong-dusj...'Mevrouw, wilt geer essebleef ping-pong-toffel zigge!!' Hahaha! En jawel hoor...toen ging opeens het ALARM en volgde er een spannende minuut met rennen, roepen, rondvliegende schoenen en een uitrukkende auto met sirene...WAUW!!!! Dat was even spannend!! Vervolgens werden wij in een andere

brand-weerauto met sirene 2 rondjes rond de kazerne gereden en mochten Fenna en Bas op het oefenterrein met de blusslang gaan spuiten...o.a. op pappa!! Knoevelpin oppinnen en bôh, toen waren we alweer 2 uur verder, dus...op weg naar de volgende verrassing!!

Naar 'de dwaze Herder' in Gronsveld: heerlijk weer, een (nog) lege speeltuin dus heerlijk voor Fenna en Bas, cappuccino op de picknickbank erbij en relaxen...met de kids in het oog! Vervolgens lekker lunchen op het buitenterras, waar net een kinderfeestje met piraten en prinsessen aan de gang ging, dus voor prinses Fenna ook een toverstafje en voor piraat Bas een verrekijker en ooglapje! Zo'n 2 uur later de Knoevelpin oppinnen en weer verder...

Naar de vierde verrassing inmiddels: een privéhaven ergens aan de Maas: over de lange loopplank naar een hele mooie houtkleurige boot, zwemvesten aan, koffie limonade koekjes snoep chips aan boord en daar voeren we, de Maas op richting Maastricht, langs Céramique, de Enci, volle terrasjes en andere boten, onder de oude brug door en toen de andere kant weer op richting Belsj! Mamma kon zelfs voren op de steven even 'Titanic' nadoen, heerlijk op een klapstoeltje in de zon!! Genieten....terwijl Bas en Fenna om beurten aan het roer mochten en met de verrekijker alles in de gaten hielden.

We zijn weer 2 uur verder, dus Knoevelpin oppinnen en in het busje naar....

Een parkeerplaats waar een meneer in een grote, dikke, vette Amerikaanse soort Dodge (maar het was geloof ik een Chevrolet) op ons stond te wachten, om ons 4tjes vervolgens (nu opeens zonder Harry en Ron...wat vreemd!!) door het mooie Heuvelland rond te rijden, tussendoor eens flink vol-gas...VROEMMMMM...op weg naar... Kerkrade?? Wat gingen we hier doen?? GaiaZoo...nu nog?? 17.00 uur?? Nee...politiebureau?? Nee... Theater??...Nee...wat dan?? Oei, die meneer reed de markt op (waar normaal geen auto's mogen komen!!) waar de terrassen vol zaten met allemaal mensen die mamma wel kent, omdat mamma al 20 jaar in Kerkrade werkt...hahaha...iedereen kijken dus, naar die auto, naar ons, zwaaien...en toen moesten we ook nog uitstappen!! Jaja...en daar stonden Harry en Ron gelukkig weer, maar we waren 'te vroeg'...?? Hoezo?? Waarvoor?? Eerst nog effe de Knoevelpin bij de meneer van de Dodge oppinnen, Harry nog even met mamma in de arm het 'roddelcircuit' op d'r maat i Kirchroa voeden (hahaha) en toen... Verhip, daar kwam opeens onze oppas Maria aanlopen, wat toevallig, maar die liep na een korte begroeting vervolgens ook weer door...?? Of we inmiddels honger hadden, vroeg Harry...Nee, eigenlijk nog niet...Maar willen Fenna en Bas dan misschien pizza?? JAAAA!!!

Oké, laat er nou toevallig een Italiaans restaurant aan de markt liggen!! Met een op onze naam gereserveerde tafel voor 14 personen klaar staan!! En daar kwam Maria opeens weer binnen lopen...SURPRISE!!! En opeens ook Fenna's vriendinnetje Blanche met haar mamma en broer, wat

leuk!!! Fenna vond het helemaal geweldig, want er werkte ook nog een juf in het restaurant die mamma kende en er was een mevrouw met een baby...zooooo schattig!! (vond Fenna) Maar toen Bas zijn vriendinnetje Elle zag binnen komen, toen hadden jullie Bas zijn gezichtje moeten zien!! En zijn intense blijdschap en uiting van plezier...onbeschrijfelijk!! Elle...met haar broertje en mamma en ook pappa erbij...allemaal aan onze tafel, wat gezellig! We hebben heerlijk gegeten, genoten van elkaars gezelschap, gedronken en gekletst, ijsjes met vuurwerk als toetje en toen...lag onze Bas op de trapjes...doodmoe!!

Na een heerlijke verwendag, met Harry en Ron met de regie in handen, mamma die de regie uit handen moest geven (!) pappa helemaal relaxed en genietend van de kids, zonder eens te moeten uitleggen, verantwoorden, continue op 'scherp'...alleen maar SAMEN genieten, de hele dag voor ons alleen!! Het was heerlijk!! 'Chapeau' voor jullie Stichting De Knoevel, jullie motivatie en jullie inzet!!

Dank-jullie-wel voor onze Knoeveldag en 'unne dieke knoevel' van Fenna & Bas...en pappa & mamma natuurlijk!!

Verslag van ons Knoevelavontuur.

Luna wilde heel graag op avontuur naar de zee & Plopsaland. Dus kregen wij van de Knoevel een bon aangeboden voor een Plopsa-arrangement in de Panne en we konden zelf beslissen wanneer we wilden gaan. Luna wilde dan wel heel graag gaan tijdens de K3 weekenden in Plopsaland de Panne. Want K3 zien was toch ook al een lang gekoesterde droom. Dus zo vertrokken wij op vrijdag voor ons grote avontuur naar de Panne. Na een aantal uurtjes rijden kwamen we aan in de Panne bij het hotel. Helaas zaten de weergoden ons niet echt mee en besloten we maar even ons hotel & kamer te gaan verkennen. Dat was op zich ook al een heel avontuur. Vervolgens hebben we in het hotel al de kaartjes gekocht voor Plopsaland, zodat we de volgende dag niet in de rij hoefden te staan bij de ingang. Het hotel lag vlakbij de zee, dus zijn we tegen de avond nog een strandwandeling gaan maken en een hapje gaan eten. Daarna zijn we naar het hotel gegaan en op tijd gaan slapen, zodat de kids de accu goed konden volladen voor een dagje Plopsaland.

De volgende morgen heerlijk ontbeten in het hotel en al vroeg vertrokken richting Plopsaland. Luna had zich natuurlijk ook speciaal gekleed voor het optreden van K3. Dus toen ze wakker werd begonnen de kriebeltjes al gelijk. Die dag zou ze dan eindelijk K3 eens in het echt zien. Dit optreden zou tegen sluitingstijd zijn. Bij Plopsaland aangekomen konden we gelijk doorlopen en zo zijn we het park gaan verkennen. Het was een heel leuk park met veel leuke attracties voor kleine kinderen. Gezien we voor Luna een speciaal bandje gevraagd hadden (gezien ze aan een rolstoel gebonden is) kregen we vaak voorrang bij de attracties. Luna voelde zich daardoor heel erg speciaal. Ondanks dat Luna en Luca niet zo'n helden zijn m.b.t. attracties vonden ze dit park echt super en zijn bijna

overal in geweest. Gezien Luna's lengte mag ze in veel andere parken bijna nergens in, maar dat was hier niet het geval. Dus ze hebben echt enorm genoten van al het moois. Tegen de avond zijn we op tijd naar het centrale plein gelopen om zo een goede plaats te bemachtigen voor het K3 optreden. We hebben nog een uurtje gewacht totdat de dames het podium betraden. Luna was tijdens het wachten in slaap gevallen van alle belevenissen en zo kon ze weer even lekker bijtanken. Toen was het eindelijk zover. Door de luidsprekers hoorden we het welbekende: hier issss k3. Daar stonden Karen, Kristel en Josje plots vlak voor haar neus en Luna kon haar ogen amper geloven. K3 in het echt van zo dichtbij zien. Ze gaven een leuk optreden van een half uur en ook zongen ze hun nieuwste liedje. Josje werd ook nog even achtervolgd door een echte Maja de bij. Dus die rende hysterisch over het hele podium en Luna en Luca lagen in een deuk. Ook Luca zong alle liedjes uit volle borst mee. We zijn ter afsluiting van die mooie dag nog een keer in de zwevende bloemen geweest en vervolgens richting hotel gereden. Daarna nog een hapje gaan eten en nog even een korte strandwandeling gemaakt. De kids waren toen helemaal op en dus was het echt bedtijd.

De dag erna lieten de weergoden zich weer van hun slechtste kant zien, dus leek het ons beter om een beetje op tijd huiswaarts te keren. Na een heerlijk ontbijtje hebben we de koffers in de auto geladen en zo waren wij klaar voor vertrek. Auto gestart.... Maar wat was dat? Het pedaal van de koppeling sprong helemaal naar beneden en we kregen het helemaal niet meer omhoog. Oei, dat was geen goed teken. Al snel werd duidelijk dat we voorlopig helemaal niet konden vertrekken. Dus even het spreekwoordelijke Apeldoorn bellen met de boodschap dat we met panne in de Panne stonden. De regen viel nog steeds met bakken uit de hemel en daar zaten we dan. Luna en Luca wilde graag op avontuur en zo werden ze zelfs nog op de valreep extra getraakteerd. Gelukkig kon de auto wel nog gestart worden, zodat we de verwarming nog lekker konden aanzetten. De anwb gebeld en die zeiden al dat we rekening moesten houden met 1,5 uur wachttijd en dat ze de auto alleen maar konden afslepen gezien het zondag was. Enige tijd later arriveerde de grote Belsje takel auto (zoals Luca hem noemde).

Dus hoefden wij alleen nog maar in het hotel te gaan vragen of we nog een extra nachtje konden bijboeken. Na wat speurwerk vonden we de eigenaar en die vroeg gelijk; "enne wat zegt gij snel terug? Heb ge zich bedacht of wat? Gelukkig (na enige uitleg) konden we er nog een nachtje aanplakken, want officieel was het hotel vanaf die zondagmiddag gesloten. (i.v.m. winterseizoen) Gezien het weer hebben we de tijd op de hotelkamer doorgebracht. In de avond weer ons vaste avondritueel: lekker uitwaaien op het strand en een hapje eten. Luca kwam de rest van de dag natuurlijk niet meer uitgesproken over de grote gele "Belsje takelauto" die onze auto weggesleept had. Het leek wel een scene uit de welbekende reclame. De volgende dag weer vroeg uit de veren omdat er een en ander geregeld moest worden om onze auto terug te krijgen. (de garage waar de auto naartoe gebracht lag maar zo'n 45 min. rijden verder tegen de grens van

Frankrijk) Dus we konden kiezen of een taxi regelen of de monteur zelf in onze auto laten rijden om de auto terug te laten brengen. We kozen na enige aarzeling toch voor het laatste en vertrouwden maar op de rijkunsten van onze Belsje monteur. Toen onze Belsje vriend gearriveerd was, (natuurlijk eerst een vluchtige blik op de auto of er geen nieuwe zichtbare blikschade was haha) hebben we hem weer terug gebracht naar de garage om vervolgens huiswaarts te keren. Zo kwamen wij na een aantal uurtjes rijden weer thuis aan en kunnen terugkijken op een leuk maar ook spannend avontuur. Namens ons hele gezin willen wij de Knoevel nog een keer ontzettend bedanken voor dit spannende avontuur!

Knoeveldag van Cylano van Stigt.

We zijn s morgens om 830uur op gehaald door Harry en Lizette.

Zijn we bij de Valk gaan ontbijten lekker lekker. Daarna naar t mvv stadion waar we n rondleiding kregen, daarna mocht Cylano even mee trainen met de spelers (tijd van zijn leven). Mochten we daarna toch met n limousine mee. cylano (hij wist t allemaal even niet meer) .met de limousine zijn we naar school gereden (jan baptist) om zijn vriend lars te halen en zijn moeder miranda (vriendin) toen weer naar mc donalds, waar cylano zijn eigen eten mocht maken. Daarna naar de bowling baan mama moest haar mc donalds kwijt even bewegen pffffff.Harry kreeg n schitterend idee om bij de brandweer belletje gaan te trekken. Jullie **hadden die gezichtjes moeten zien,en voor straf mochten we rondkijken en in de brandweerauto zitten en rondrijden en blussen. nou en of dat nog niet genoeg was gingen we ook nog naar de binnen speeltuin in t centrum, en toen wilden we aan de overkant even bootjes kijken en wie troffen we daar ja juist sint en zijn pieten. Weer die gezichtjes fantastisch. En toen vond sint dat ze wel weer wat te eten hadden verdiend, dus die lieve harry en lizet zijn met ons naar de griek geweest en of dat niet genoeg was kwam oma ook nog. En toen dachten we nou, nu kan niks meer gebeuren komt toen ziesjoem (marly en jos) aanlopen en hadden cylano naar binnen zien gaan en wilden even vragen hoe t met hem was**

hihihi en zijn ook nog blijven eten. Wat je kinderen niet wijs kan maken . fantastisch. Marlij was de vroegere begeleider van cylano op creche plus. Ze hebben 2 cd gekregen en paraplu en n shirt. Nou en toen was t echt tijd om naar huis te gaan en naar bed

Maar t was n fantastische dag, om nooit meer te vergeten.

groetjes sandra en cylano

Knoeveldag van Daisy Dols.

Onze super verrassing!!!

Vrijdag :

Bij tijds op gestaan en nog even de laatste dingen in pakken.

We kunnen vertrekken voor een weekendje Tessel. Hebben er mega zin in.

Het weer speelt niet mee, best wel harde wind en regen.

Hopelijk is het op het eiland beter weer, onderweg nog file maar uiteindelijk dan toch aan gekomen.

We hebben bij de veerboot veel geluk, aan komen rijden en zo de veerboot op. Dus geen wachttijd ,heerlijk.

Het is droog en we kunnen dus aan dek de meeuwen voeren, gezellig. Ze pikken het brood zo uit je hand. Toen we uiteindelijk aankwamen op het park hebben we gelijk ingecheckt,het was erg spannend hoe en wat. Voor de sleutel moesten we nog even wachten,dus dan eerst een kopje koffie en warme chocolade melk, de kids gaan al op verkenning en enthousiast komen ze vertellen dat er een groot golf slag bad is met glijbanen. Zo, nu op naar het huisje.

Het huisje is heel gezellig met zelfs een open haard!!! Na het uitpakken word het tijd om te eten we gaan naar de haven om daar vis te eten en rond te lopen. Jordy is onder de indruk van de grote vissersboten en hoe veel er liggen.

Na de wandeling terug naar het huisje om de haard aan te steken en even gezellig op de bank voordat we naar bed gaan s nacht flinke storm hopelijk is het morgen beter weer.

Zaterdag :

s'Morgens lekker ontbijten, de zon komt zelfs door en er is genoeg wind om te vliegeren.

Dus op naar het strand, bij de vuurtoren aangekomen zien we dat deze zelfs open is en we kunnen erin om helemaal bovenin te kijken.

Op weg naar boven is er veel te zien over hoe een vuurtoren werkt en de geschiedenis van de toren wat

heel interessant was, toen vliegeren de wind is behoorlijk sterk maar het gaat uitstekend na een paar uur vliegeren nog een kleine strand wandeling de kinderen willen nog even naar het zwembad terwijl mamma en pappa het gourmet klaar maken en de haard aansteken na het eten nog tv gekeken en naar bed.

Zondag :

Na het ontbijt de rugzak klaar maken want we gaan straks de zee op met een boot om zeehonden te spotten.

Naar de haven gereden en de boot op gezocht. Eenmaal aan boord begon de zon te schijnen en we voeren rustig de haven uit.

De schipper vertelde veel over de zeehonden die in dit gebied leven , we hadden zelfs geluk we kregen twee zeehonden van kort bij te zien.

Opeens kwam een hele grote en oude zeehond vlak bij de boot en de schipper kon hem zo een vis voeren. Hij stond er ook van te kijken dit was namelijk Bertus, deze zeehond woonde in den helder bij de vis afslag en kwam maar een keer per jaar naar de zandbank twee maanden geleden tijdens de paringtijd was hij er al geweest en ze dachten dus dat ze hem pas weer volgend jaar zouden zien het werd een leuke middag want Bertus bleef ons maar volgen tot dat we terug naar de haven moesten.

De schipper had vertelt dat dit een snelle boot was,maar daar hadden we nog niets van gemerkt . Opeens vroeg de schipper of we allemaal achter de kajuit wilde gaan staan, anders konden we wel eens nat worden. Vervolgens ging het gas open en werd het inderdaad een snelle boot, bijna een speedboot de kinderen vonden het geweldig .Een hele hoop meeuwen volgde ons en deze konden we ook weer met brood voeren.

Eenmaal terug in het huisje werd besloten om met zijn alle te gaan zwemmen na het eten hebben we nog een paar spelletjes gedaan en werd natuurlijk weer de open haard aan gemaakt.

Maandag :

Het zit er helaas al weer op maar we hebben gelukkig de hele dag nog.

Het weer is geweldig veel zon en haast geen wind dit komt maar zelden voor op het eiland we belden eens met Limburg daar viel veel regen.

De auto ingepakt, de sleutel van het huisje ingeleverd en op naar Ecomare wat bijzonder boeiend en interessant was de zeehonden die gewond en ziek waren maar gelukkig goed op gevangen en verzorgt worden tijdens het voeren kwamen er opeens veel meeuwen bij alsof ze de klok konden lezen ze gingen gewoon tussen de zeehonden zitten en kaapte ook een paar visjes weg de verzorger waarschuwde ons dat als de meeuw wou gaan opstijgen je beter niet in de weg kon gaan staan door de vis was hij namelijk veel te zwaar en als hij het dacht niet te halen kwam de vis er weer uit na de duin wandeling op het gebied van Ecomare langs vele prachtige bloemen en planten kregen we honger en omdat mamma jarig is gaan we lekker uit eten een laatste strand wandeling en dan op

naar de boot van acht uur met twee verdrietige kinderen rijden we om half negen van de boot met een laatste blik op het eiland en een herinnering aan een geweldig weekend het is dan nog ongeveer drie uur terug rijden maar gelukkig vallen ze snel in slaap.

Hartelijk bedankt stichting de Knoevel namens de familie Dols.

Overige knoeveldagen.

De afgelopen periode hebben meer knoeveldagen plaatsgevonden. Helaas mochten we van de gezinnen geen verslagen ontvangen waardoor we ze niet kunnen publiceren.

Wizzkids.

Ook dit theaterseizoen is Stichting de Knoevel uit Maastricht weer het goede doel van Wizzkids Musicalgroep Bunde waaraan ze de opbrengsten van de nieuwe productie zullen schenken. De cast van 'Repelsteeltje' schonk in Maart 2012 een cheque van €500,- aan dit goede doel.

Sponsors.

Alle bedrijven en instellingen, die vaak belangeloos en kosteloos medewerking verlenen aan de knoeveldagen willen we vanaf deze plek nogmaals danken voor hun hulp
Zonder deze hulp zou het vaak niet mogelijk om de gezinnen op een aantrekkelijke wijze een hele dag te verwennen.
Zowel de dank van de gezinnen als van ons is zeer groot!

Ook de afgelopen maanden konden we weer rekenen op een aantal sponsors.
Onder andere ter gelegenheid van verjaardagen, afscheidsrecepties en jubilea werd gevraagd geen kado's te geven, maar een bijdrage voor de knoevel.

Alle sponsors, willen we ook bij deze nogmaals van harte danken. Zonder de sponsors zou het niet mogelijk zijn om de activiteiten voor de kinderen en hun familieleden te organiseren.

Komende verwendagen.

Er wordt thans een aantal verwendagen voorbereid. In een van de komende nieuwsbrieven zullen we hierop terugkomen.

De website is te bevragen via
WWW.stichtingdeknoevel.nl.

E-mail adres. @

info@stichtingdeknoevel.nl

Rekeningnummer

Het rekening nummer bij de ING bank = 66.34.73.993.
t.n.v. Stichting de Knoevel te Maastricht.

Tenslotte.

Geer moot allemaal unne knoevel vaan de Knoevel hōbbe !

Voorts wensen we U prettige feestdagen en alle geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar.