



Knoevelnieuws no.17

Maastricht, juni 2012

Beste sponsors, sympathisanten, bestuursleden en vrijwilligers van Stichting de Knoevel,

Graag willen we jullie weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en van de georganiseerde knoeveldagen.

Onderstaand treffen jullie ook een aantal verslagen aan van de hand van de deelnemers.

In memoriam Sjef Willems.

Sjef Willems was vanaf de oprichting bestuurslid van onze stichting.

Hij droeg de doelstelling van de stichting met verve uit en stond altijd klaar om de activiteiten waar te maken en te ondersteunen.

Helaas heeft Sjef de ongelijke strijd niet mogen winnen en is hij overleden.

Maar velen van ons geef je wel een onwisbare herinnering mee van een in alle opzichten gedreven man. Voor jou was alles mogelijk en niets te moeilijk. Rust zacht Sjef en bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend.

Lappenmand.

Een aantal van de vrijwilligers heeft flink in de lappenmand gelegen. Hierdoor kon er dit jaar voor het eerst geen grote knoeveldag worden georganiseerd.

Als compensatie zal in augustus/september een bustocht naar een pretpark plaatsvinden.

De gezinnen zullen hiervoor worden uitgenodigd. Gelukkig gaat het met de vrijwilligers inmiddels beter.

Kazemattenfeest.

Op 12 augustus zal op het voormalige voetbalterrein onder aan de Statensingel in Maastricht het jaarlijkse

kazemattenfeest plaatsvinden. Alle baten zijn voor de knoevel.

Party bij abrahamslook.

Op 9 september zal de party bij abrahamslook worden georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor onze stichting.

Knoeveldag van Sem Teunissen.

's Morgens werden we om 9.00 uur opgehaald door.....de politieagent en Fred de fotograaf.

Ze brachten ons naar hotel restaurant Golden Tulip om lekker te ontbijten.

Spek met eieren, yoghurt, tosti's, warme broodjes, verschillende soorten beleg, noem maar op. Je kon het zo gek niet bedenken. In een woord: Heerlijk !

Tegen een uur of tien zijn we met een volle maag naar de kartbaan in Eindhoven gereden. Eerst dachten we, dat dit niets is voor Sem. Maar Joey vond het vet cool.

Hij is pas 15 en je mag pas met 16 karten. Helaas moest Joey onder begeleiding karten. Voor Sem hadden ze een duo-kart geregeld, zodat hij ook kon mee racen.

Nou hij vond het maar al te leuk en wilde na 2 rondjes het nog eens proberen, maar lukte het ons niet meer om hem weer goed in de kart te plaatsen, i.v.m. zijn ziekte.

Papa en mama hebben wel nog geracet en mama was de snelste van allemaal. 47.03 seconde per ronde, papa 47.30. Joey 49,53, niet slecht voor zijn eerste keer.

Hierna zijn we naar Gilzen-Rijen gereden naar de vliegbasis van de luchtmacht. Dit was heel speciaal omdat je als particulier niet op deze kazerne mag komen.

Maar voor Sem hadden ze een uitzondering gemaakt. Na 20 minuten wachten aan de ingang van de vliegbasis werden we onder escorte van 2 luitenats naar het platform van de chinook helikopters gebracht. Daar stond er een klaar voor vertrek. Om veiligheidsredenen mochten we helaas niet meevliegen maar konden wel in de helikopter gaan kijken terwijl deze stond te draaien. Door de snelheid van de roterende bladen ontstond er een windkracht van 13. Hierdoor moesten we oorkleppen en een veiligheidsbil op in verband met het stof.

Sem werd letterlijk met rolstoel en al weggeblazen. De chinook helikopter was 30 meter lang en de spanwijdte van de bladen samen was 20 meter breed. Het was heel imponerend om zo'n gigantisch bakbeest in werking te zien. De luchtmacht heeft 11 van deze helikopters waarvan er enkele in oeriscan hebben gevlogen. Toen werden we naar een andere plek op de vliegbasis gebracht, waar ze een demonstratie van de chinook lieten zien hoe ze spullen van de ene naar de andere kant deden. Deze wogen we meer dan 3 ton. Terwijl we stonden te kijken vlogen er ook nog twee apache helikopters speciaal voor ons over ons heen. Al met al vonden we het allemaal geweldig. Na deze demonstratie gingen we naar de hangars waar ze ons van alles lieten zien. We hebben zelfs in de cockpit van een chinook gezeten. Het was ontzettend interessant hoe ze ons van alles lieten zien en vertelden. Op het laatst hebben ze nog enkele kadotjes van de luchtmacht meegegeven. Het was een ontzettend gezellige en interessante middag. Sem heeft het te gek gevonden. Daarna zijn we nog gaan eten bij Van der Valk in Eindhoven. We hadden allemaal een lente menu genomen. En tot slot nog een lekker toetje gegeten. We konden merken, dat Sem helemaal op was na zo'n indrukwekkende dag, maar hij had er wel ontzettend van genoten.

Bij deze nog bedankt voor deze geweldige dag en we zullen hem nooit meer vergeten. FANTASTISCH !!!!!

Familie Sem Joey Jeroen en Susanne Teunissen.

Knoeveldag van Owen en Quin.

13 april was de grote dag aangebroken. Onze knoeveldag.

Het was mooi weer met een lekker zonnetje. 's Morgens werden we opgehaald. Op weg waar naar toe ????????????

Het was een lange rit onderweg naar Rotterdam. Onderweg gestopt om een lekker broodje te eten. Eenmaal aangekomen in Rotterdam gingen we naar Diergaarde Blijdorp.

Wat een leuke dierentuin met al onze lievelingsdieren en de tram reed er midden door heen. Toen we bij de apen kwamen stonden we oog in oog met Bokito.

Wat een stoer beest !

Na een aantal uurtjes in de dierentuin te hebben rondgelopen, gespeeld en genoten gingen we onderweg naar de 2^e verrassing.

De 2^e verrassing was naar het stadion van Feyenoord: de Kuip.

We hebben een rondleiding gehad door het stadion en zijn op plaatsen geweest, waar je anders nooit zou komen. In de kleedkamers, de tunnel naar het veld en zelfs de perskamer. Super leuk ! Na de rondleiding hebben we nog iets gedronken en gegeten in het stadion.

Daarna gingen we onderweg naar Limburg om deze superdag af te sluiten met een etentje bij een grieks restaurant. Lekkere frietjes, gekruid vlees en een heerlijk ijsje na. MMMMM dat was lekker. Hierna zijn we naar huis gebracht, waarna iedereen snel in dromenland was.

Heel erg bedankt voor deze superleuke dag. We hebben veel plezier gehad en erg genoten.

Het was toppie !

Dikke poenen, xxxxxxxxxx van David, Jane, Owen en Quin.

Knoeveldag van Jewel.

Een half jaar na onze eerste kennismaking is dan DE DAG aangebroken..

Wat hebben we naar deze dag uitgekeken!

Als jewel het moeilijk had in het ziekenhuis dan konden we haar rustig krijgen als we haar eraan lieten denken dat ze nog een 'wensdag' tegood had..

En wat is het het wachten waard geweest!!!!

Om 8uur in de ochtend werden we opgehaald door harry en inge..spannend hoor want we wisten helemaal niet waar we naartoe zouden gaan!

In de auto lagen twee dozen vol met het lekkerste eten, en snoep en drinken..

Na een poosje rijden en het een paar keer de naam toverland te hebben horen vallen komen we dan ineens langs het bordje DE EFTELING!!!!

jewel en timothy konden het maar niet geloven...

Daar waren we dan voor de eerste keer in de efteling..het regende pijpenstelen maar dat mocht de pret niet drukken! de kids renden van de het ene sprookje naar het andere..

Wat is dat mooi om te zien..naar alle ellende dat jewel heeft mee moeten maken rent ze daar dan rond en heeft de tijd van dr leven!! en dat dankzij stichting de knoevel en hun vrijwilligers! en natuurlijk de sponsors die ervoor zorgen dat zij dit kunnen doen..bijzonder mooi....

De hele dag zijn we lekker verwend geworden met heerlijk eten en drinken en ijsjes, en snoepjes...en knuffelberen! heel veel knuffelberen!

en zoals harry al had voorspeld werd het na de ochtend een stralend mooie warme zonnige dag!

De dag was voorbij..de kids mochten nog 1 kado uitzoeken en dan weer terug naar huis...

Maar dat waren inge en harry nog niet van plan!

We rijden door naar Valkenburg...om te plassen...haha...we komen aan in een waanzinnig gezellig restaurant, waar daar ineens een hele hoop lieve bekende mensen zitten!!! wat een verassing!!!!!! we hebben heerlijk gegeten! complimenten ilse dassen!
we hebben gezellig nagepraat en een nare tijd waanzinnig mooi kunnen afsluiten.
Deze Knoeveldag is een dag die we nooit meer vergeten, de kinderen hebben een ongelooflijke mooie dag gehad!
bedankt iedereen....ook voor de foto's die die dag zijn genomen door Harry ! en inge bedankt voor het filmen, zo kunnen we nog heel vaak terug kijken naar deze onvergetelijke dag!!
BEDANKT!!! Ook veel dank aan Friture Tuutsje van Teunsje in Maastricht, die voor een groot gedeelte zorgde voor de sponsoring van deze dag. Ook willen we graag Catering Maastricht voor het heerlijke ontbijt van harte bedanken en Autoverhuurbedrijf Sixt en restaurant El Castillo in Valkenburg voor hun bijdrage.

Veel liefs jewel en timothy.

Overige knoefeldagen.

De afgelopen periode hebben meer knoefeldagen plaatsgevonden. Helaas mochten we van de gezinnen geen verslagen ontvangen waardoor we ze niet kunnen publiceren.

Wizzkids.

Sponsors.

Alle bedrijven en instellingen, die vaak belangeloos en kosteloos medewerking verlenen aan de knoefeldagen willen we vanaf deze plek nogmaals danken voor hun hulp
Zonder deze hulp zou het vaak niet mogelijk om de gezinnen op een aantrekkelijke wijze een hele dag te verwennen.
Zowel de dank van de gezinnen als van ons is zeer groot!

Ook de afgelopen maanden konden we weer rekenen op een aantal sponsors.
Onder andere ter gelegenheid van verjaardagen, afscheidsrecepties en jubilea werd gevraagd geen kado's te geven, maar een bijdrage voor de knoevel.
Ook een tweetal cd's, namelijk van friture tuutsje veur teunsje en van Mariet Janssen met geestelijke liederen bracht geld voor de stichting in het laatje.

Alle sponsors, willen we ook bij deze nogmaals van harte danken. Zonder de sponsors zou het niet mogelijk zijn om de activiteiten voor de kinderen en hun familieleden te organiseren.

Komende verwendagen.

Er wordt thans een aantal verwendagen voorbereid. In een van de komende nieuwsbrieven zullen we hierop terugkomen.

De website is te bevragen via
WWW.stichtingdeknoevel.nl.

E-mail adres. @

info@stichtingdeknoevel.nl

Rekeningnummer

Het rekening nummer bij de ING bank = 66.34.73.993.
t.n.v. Stichting de Knoevel te Maastricht.

Tenslotte.

Geer moot allemaal unne knoevel vaan de Knoevel hōbbe !