

Knoevelnieuws no.15

de knoevel
stichting



Maastricht, augustus 2011

Beste sponsors, sympathisanten, bestuursleden en vrijwilligers van Stichting de Knoevel,

Graag willen we jullie weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en van de georganiseerde knoefeldagen.

Knoefeldag van Megan.

Op 13 maart was het dan zover.

Om 8 uur `morgens ging de bel en stonden Lilian en Inge aan de deur, even paniek want we waren nog niet klaar jassen aan en de auto in waar naar toe? We hadden geen idee.

In Berg en Terblijt stopten we bij een schoonheidssalon en kregen Megan Whitney en mam een gezichtsbehandeling en werden we mooi opgemaakt.

Toen we buiten kwamen stond er een vette limousine ons op te wachten die ons naar de volgende locatie zou brengen, en weer waarheen?? Megan vond het erg spannend wat gaat er gebeuren?

We stopten bij Chateau Neercanne en daar stond een fotograaf.

Megan vind Paris Hilton helemaal geweldig en ze kreeg een fotoshoot waarbij er foto's van Paris nagemaakt werden maar dan van Megan.

Dit vond ze echt helemaal geweldig!!!

Lilian vertelde dat ze in tijdnood zat, dus snel de auto in en op weg naar???????

Onderweg ergens in Brabant hebben we lekker geluncht en weer snel door, want Lilian werd erg nerveus waarom wisten wij niet.

Megan zat stil achter in de auto met haar zus Whitney, totdat we Utrecht binnenreden en Inge zei kijk eens daar zie je waar we naar toe gaan.

Het was de musical We Will Rock You heel grappig dat we moesten rennen want we waren iets te laat.

De musical was echt superleuk we hebben genoten Na afloop weer de auto in en terug naar Maastricht, bij Weert vertelde Inge dat we een tussenstop maakten en dat er dan nog een verrassing zou zijn.

En inderdaad we kwamen bij hotel de Valk aan en daar zat Shannon de beste vriendin van Megan en Dennis de vriend van Whitney te wachten.

We gingen daar eten en Megan vond het superleuk dat haar vriendin er was.

Samen hebben we heerlijk gegeten en hebben Inge en Lilian ons weer thuisgebracht, het was al 22.00 uur!

De foto's krijgen we nog en Megan is ERGGGG nieuwsgierig hierna.

We hebben een SUPERLEUKE dag gehad en eens een dag nergens aan hoeven denken

Stichting KNOEVEL BEDAANKKKK

En een speciale dank aan Inge en Lilian die de hele dag met ons zijn mee geweest.

Megan heeft het nog vaak over deze dag eigenlijk wij allemaal

BEDAANK BEDAANK BEDAANK

Megan, Whitney, Patrick en Anita

Knoefeldag van Lieke van Eijnden.

In mei 2010 heeft papa meegedaan in een actie van het gratis krantje "de metro". Indien je een goede reden had, dan kon je een staatslot winnen. De redactie van "de metro" vond onze reden dat Lieke ernstig ziek is, goed genoeg en plaatste een artikeltje met een foto van Lieke en we wonnen dus het staatlot. Jammer genoeg viel er geen prijs op het lot, wat er vervolgens gebeurde hadden we niet durven dromen. Het artikeltje in "de metro" werd gelezen door Harry Alken, die vervolgens de redactie benaderde om aan ons een Knoeveldaag aan te bieden. Wauw!

Omdat Lieke een intensieve behandeling onderging was het niet direct mogelijk om de knoeveldaag te laten plaatsvinden. Pas na een jaar was het mogelijk. Op 5 april jl. werden we geacht 's morgens om 8:30uur gereed te staan. Dat is ons gelukt. De bel ging en jawel hoor, er stond een mooi geklede heer voor de deur. Ik zei: "Welkom, wat gaan we doen". Hij zei: "Ik maak zelden mee, dat mensen zo enthousiast zijn als ik de elektriciteitsmeter kom opnemen". En inderdaad, uit mijn ooghoek zag ik de bestelbus van de "Enexis" staan. GRRR. De man deed zijn werk en was gelukkig snel weer weg. Toen reed er een busje voor en zag ik Harry en Sandra uitstappen. Eindelijk onze dag gaat beginnen. We (de meisjes, Bram, papa en mama en onze oppas Tessa) maakten ons klaar om in te

stappen in de bus, maar al snel bleek dat, dat niet de bedoeling was. De limousine van Erik Thiemann kwam voorgerezen en we mochten instappen. Wauw dat is speciaal. De kinderen vonden het geweldig om op het knopje van de rode telefoon te duwen. De belzoemer bij Erik ging constant. Hahaha. Na een fantastisch tochtje kwamen we aan bij het Van der Valk Hotel in Maastricht. Daar werden we prettig ontvangen. Er was een compleet verzorgd ontbijt buffet en de kinderen mochten zelf met de kok een pannenkoekje bakken. Nadat we onze buikjes rond gegeten hadden en de kindjes op de coole kinder-wc een plasje hadden gedaan, stapten we in de bus. We reden naar onze volgende verrassing toe. Al snel tijdens het moppentappen, bleek al snel dat we richting Sevenum reden. Jippie Toverland, dat is simsalatastisch. Het was een doordeweekse dag, redelijk weer, geen vakantie en dus niet druk. We hebben van alles gedaan. Geklommen, in de achtbaan, in het schip. Sandra proberen nat te maken bij het waterspeelgoed. Tijd voor frietjes en het opladen van de filmcamera. Bram, Eefje en Lieke hebben lekker gegeten en Lieke heeft lekker culinair haar frietjes in de mayonaise gesopt. We hebben na het eten nog tot 15:00 uur in Toverland gespeeld. Toen reden we naar Echt voor onze volgende verrassing, het houdt niet op. In Echt stonden 2 Corvettes klaar waarmee Bram en papa naar Valkenburg mochten rijden. Jammer genoeg niet zelf rijden maar met een eigen chauffeur en chauffeuse, dat is natuurlijk ook niet verkeerd. Mama en de meisjes zijn samen met Harry en Sandra nog een kleine verrassing gaan kopen voor de kids in Echt. Superleuk. In Valkenburg gingen papa en Bram via de artiesteningang, van Restaurant El Castillo, naar binnen. Mama, de meisjes, Harry en Sandra kwamen ietsje later binnen. Al snel bleek dat onze vrienden en naaste familie er ook waren. We hebben uitgebreid gegeten, verteld met iedereen over onze dag en natuurlijk wat gedronken. Na het eten mochten we weer naar huis. We werden thuisgebracht met het busje door Sandra en Harry. We hebben ontzettend genoten van onze Knoeveldag. Toen Harry en Sandra weg waren hebben we nog even nagepraat en al snel bleek dat onze dag nog niet voorbij was. Lieke had dikke koorts en na een telefoontje met het AZM bleek dat we direct naar de Spoedeisende Hulp moesten komen. Gelukkig bleek er geen noodzaak voor een directe opname en mochten papa en Lieke, gelukkig weer rond middernacht naar huis. Ondanks dat we toch nog naar de spoedeisende hulp moesten waren we intens gelukkig dat veer 'ne supersjoene sjevraoje Knoeveldag gehad hōbbe.

Komplemintje,
Eefje, Lieke, Bram, Yvonne en Dave van Eijdsen.

Funville.

Op 9 juli 2011 luidde FunVille de zomervakantie in met de inzamelingsactie 'Spelen voor het goede doel' voor Stichting De Knoevel.

Tal van artiesten traden op en de entree was voor de kinderen deze dag gratis. De kinderen werd enkel gevraagd om een vrijwillige donatie te doen voor stichting de Knoevel.

Deze activiteit bracht, nadat het personeel van Funville ook nog een duit in het zakje heeft gedaan, een aanzienlijk bedrag op.

Vastenactie van de Oda school.

Ook de Oda school heeft dit schooljaar weer meegedaan aan de vastenactie. Iedere groep heeft op zijn eigen manier invulling gegeven aan deze actie. Men heeft zich laten sponsoren door familie, vrienden en bekenden.

Als voorbeeld een van die acties;

Er werd een wandeltocht georganiseerd voor de oudere vaak gehandicapte en rolstoelzittende ouderen van het verpleeghuis Klevarie. Deze tocht ging door het Maastrichtse stadspark.

De Kinderen kwamen de bewoners ophalen en samen met vrijwilligers vertrokken we richting park. Daar sloten de kleuters van de school zich aan bij de groep. Het was een bonte stoet met vele lachende gezichten en groene ballonnen. Het weer was prima en dit alles zorgde ervoor dat het een hele gezellige middag werd voor jong en oud.

(kijk maar naar de foto's op de site van de Knoevel)
Na afloop van de tocht werd er samen nog iets gedronken in de zaal van Klevarie.

De laatste schooldag werden we uitgenodigd om een mooie door de kinderen zelf gemaakte cheque op te halen met het geweldige bedrag van € 959,50 erop. HEEL HARTELIJK BEDANKT aan iedereen die heeft geholpen om deze vastenactie te doen slagen.

Tijdens ons bezoek aan de Odaschool hebben we vernomen dan een van de leerlingen een erg ziek zusje heeft. Het is dan ook onze intentie om een verwendag te organiseren voor het Fenna de Kort, haar broertje en haar ouders.

Sponsors.

Alle bedrijven en instellingen, die vaak belangeloos en kosteloos medewerking verlenen aan de Knoeveldagen willen we vanaf deze plek nogmaals danken voor hun hulp

Zonder deze hulp zou het vaak niet mogelijk om de gezinnen op een aantrekkelijke wijze een hele dag te verwennen.

Zowel de dank van de gezinnen als van ons is zeer groot!

Ook de afgelopen maanden konden we weer rekenen op een aantal sponsors.

Grote Knoeveldag.

De grote knoefeldag is dit jaar gehouden op 7 mei. Een groot aantal gezinnen is op de uitnodiging van onze stichting ingegaan.

In de ochtend vond er een grote artiesten parade plaats en vertelde Rob Meurders een van zijn adembenemende verhalen. Als lunch was er sprake van een waar preuvenemint met echte knoevellappen. Er waren niet alleen Chinese maar ook Japanse specialiteiten. Mexicaans en ech zoer vleis met Frites mocht uiteraard ook niet ontbreken.

De hamburgers en broodjes worst vonden ook gretig aftrek. En een ijsje mocht uiteraard niet ontbreken. In de middag waren we de gast bij het rizjemint an de Statensingel. Een roofvogelshow, een heuse kinderboerderij, diverse spellen van Scouting St. St, Theresia alsmede het zelf bakken van vlaaien o.a. waren te vermaak van de kinderen aanwezig.

Als verrassing werden de kinderen nog uitgenodigd om alle attracties op de kermis op het Vrijthof te gaan uitproberen.

Al met al een zeer geslaagde dag, waaraan legio bedrijven en personen belangeloos meewerkten.

Jubileum.

Op zondag 1 oktober 2006 is de stichting in feite begonnen met haar activiteiten. Tijdens de zesdaagse werd door Tweede Kamerlid Dhr. Koopmans indertijd ook het startschot gegeven voor onze stichting.

Dit jaar bestaan we dus 5 jaar!

Alle knoevelgezinnen moeten de komende tijd de brievenbus maar eens goed in de gaten houden.

We bereiden een heeeeeeeel leuke activiteit voor. Als alles mee zit en lukt, zal dit plaatsvinden op zaterdag 24 september.

Het is verstandig om deze dag voor de knoevel alvast te reserveren!

Agenda.

7 augustus

Op 7 augustus vindt het Kazemattefeest plaats met een grote rommelmarkt, een grote artiestenparade en drankjes en hapjes. De opbrengst van deze dag die wordt georganiseerd door Cafe Hallo Mestreeg en ut Mestreechs Rizzjemint is bestemd voor onze stichting. Het feest vindt plaats op het terrein van het Rizzjemint aan de Statensingel 14 (voormalig voetbalterrein) in Maastricht.

14 augustus Knoevelparty

De eerste knoevelparty vindt plaats op 14 augustus, Tal van artiesten treden vanaf 11.00 uur op. De organisatie is in handen van Abrahamslook en van 't Hummeke uit Meerssen. De party vindt plaats bij cafe Abrahamslook op het terrein van Klevarie aan de Calvariestraat.

24 september Jubileumactiviteit

Zie voor info onder het kopje jubileum en let op de brievenbus!

Komende verwendagen.

Er wordt thans een aantal verwendagen voorbereid. In een van de komende nieuwsbrieven zullen we hierop terugkomen.

De website is te bevragen via WWW.stichtingdeknoevel.nl.

E-mail adres. @

info@stichtingdeknoevel.nl

Rekeningnummer

Het rekening nummer bij de ING bank = 66.34.73.993. t.n.v. Stichting de Knoevel te Maastricht.

Tenslotte.

Geer moot allemaol unne knoevel vaan de Knoevel hōbbe !