

# Knoevelnieuws no.21

*Maastricht, juli 2013.*

Beste sponsors, sympathisanten, bestuursleden en vrijwilligers van Stichting de Knoevel,

Graag willen we jullie weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en van de georganiseerde knoefeldagen.

Onderstaand treffen jullie ook een aantal verslagen aan van de hand van de deelnemers.

## Duo X-elle.

Duo X-Elle erft de bezittingen van Vrouw Versjevee en daarmee is het fundament gelegd waar zij in 2013 hun jubileumjaar hun fans zullen trakteren op een nostalgische theaterproductie. Ter ere van het jubileumjaar en ten bate van de Sjariteit zoals Vrouw Versjevee het ook gewild zou hebben namelijk Stichting De Knoevel!

De uitvoeringen staan gepland voor vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 december 2013 in het MECC.

Wie kint geer vriend weure vaan Stiechting Vrouw Verzjeve ?

Als je vriend wilt worden van de stichting en verzekerd wilt zijn van 2 plaatsbewijzen voor de teater productie: "Dat is de Sjas" ter gelegenheid van het 11 jarig jubileum van Duo X-elle op 27,28 en 29 december 2013 in het Mcec-teater, maak dan 11.11 euro over op bankrekening 6287418 bij de Ing op naam van Stiechting Vrouw Verzjeve onder vermelding van Uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Als vriend krijg je gegarandeerd twee plaatsbewijzen en krijg je 10 euro korting op die twee plaatsbewijzen.

De kaartverkoop start in september 2013 en de kaarten gaan 25 euro per stoel kosten, inclusief parkeren, garderobe en toilet.

## Grote Knoefeldag.

Op 18 mei heeft de grote knoefeldag plaatsvinden bij Kumulus aan de Herbenusstraat in Maastricht. 's Ochtends mochten we genieten van een aantal artiesten, zoals Frans Theunisz, Peggy Lassouw, Angelina, Huub Adriaens, Ziesjoem, Duo X Elle en de Maastricht Music Band. Al deze artiesten traden belangeloos op ! Dorrie van Duo X elle was jarig en werd extra in de bloemetjes gezet en toegezongen.

Ook twee clowns van het clownsnest waren aanwezig, een kunstenaar, die karikaturen maakte alsmede een ballonnen clown.

Eglys Schuffelers was aanwezig om kinderen op een schitterende wijze te schminken.

Cristel Reneman van Racontella boeide de gezinnen met een prachtig verhaal.

Uiteraard werd er gezorgd voor een lunch. Dit jaar was het pizzapunten, die ter plekke werden gebakken en een heel uitgebreide barbecue.

Tijdens de Lunch werden we verrast door de bedrijfsleider van supermarkt Jan Linders aan de Tongerseweg, die ons kwam verblijden met een cheque van 970 euro.

Roos en Sjarel vaan Café Hallo Mestreeg deden er nog een schepje bovenop met en cheque ter waarde van 1250 euro.

Er was nog een verrassing. Een viertal motoren van de marechaussee en van de politie kwamen met loeiende sirenes het terrein oprijden. De kinderen mochten zich laten fotograferen op deze motoren.

In de namiddag zijn we met bussen naar de Valkenier geweest en naar een spooktocht in de grotten van Valkenburg.

Na terugkomst konden we nog genieten van frites en snacks van de snackbus.

Het was weer een mooie dag. We hebben allemaal zichtbaar genoten.

Op onze website: [www.stichtingdeknoevel.nl](http://www.stichtingdeknoevel.nl) zijn foto's en filmpjes van de dag te bekijken.

Iedereen, die ons geholpen heeft om de gezinnen tijdens de knoefeldag te mogen knoevelen bij deze: Vaan harte bedank !

## Knoevelparty bij Abrahamslook.

Op 18 augustus vindt de knoevelparty plaats bij Abrahamslook aan de Calvariestraat (ingang tegenover garage Bollen aan de Calvariestraat of via de tuin van Klevarie).

Tallose artiesten treden belangeloos op voor stichting de knoevel.

Mesieur Wally, Fanfare St. Servatius, Wieker Hofzengers, Katja Henz., Roger Borgman, Peggy Lassouw, Huub Adriaens, Saskia Theunisz, Ziesjoem, Mesieur Maurice, Nick Gilissen en Hielemaol Los Eric Ghelen / Eric Cruts / Ludy van Dijk zijn van de partij. Raymond Hogenboom verzorgt de muziek.

De party begint om half twaalf en duurt tot 7 uur.

De opbrengst van de party is voor onze stichting. We hopen op een grote opkomst.  
Komen jullie ook ?  
Op facebook is een aparte pagina knoevelparty aangemaakt.

### **Knoeveldag van Kayden Beckers.**

Op donderdag 21 maart was het feest in groep 1-2b van OBS Berg te Berg en Terblijt.  
Wij mochten een speciale middag meemaken. Dit was te danken aan de ouders van ons klasgenootje Kayden.  
Hij was in het begin van dit schooljaar, slachtoffer geworden van een grote brand in zijn huis. Kayden was hierbij zwaargewond geraakt. Hij heeft een lange tijd in het ziekenhuis doorgebracht. De kinderen en leerkrachten waren hem in die tijd niet vergeten. Er was veelvuldig contact en er werd getekend, geplakt en geschreven.  
Toen Kayden eenmaal weer naar school kon komen, in een rolstoel, waren het wederom zijn klasgenootjes en leerkrachten die liefdevol voor hem zorgden.  
Nu gaat het heel goed met hem. De ouders mochten van Stichting de "Knoevel" een Knoeveldag uitzoeken voor het gezin.  
Zij vonden echter dat deze dag naar de klas van Kayden mocht gaan. Geweldig toch?  
Deze hele middag was een grote verrassing voor alle kinderen. Zij wisten tot het moment van beginnen nog helemaal niets. Alle ouders hadden goed gezwegen.  
Nou en geweldig, dat was het. We werden eerst getraakteerd op een superlunch met broodjes knakworst, chocoladecroissants, rozijnbolletjes en diverse drankjes. Als toetje was er een verse fruitspies.  
Nou dit ging er allemaal heel goed in.  
Hierna werden we voorgesteld aan Carolien van het Hobbytheater. Ze vertelde een verhaal over Mario en zijn vrienden. Intussen mochten de kinderen tekenen wie zij zouden willen worden.  
Daarna gingen we naar onze speelzaal, waar een heus theater klaarstond met enorm veel verkleedkleden. De kinderen mochten zich eerst voorstellen door langs het theatergordijn binnen te komen. En toen....., ja toen mocht iedereen zich gaan verkleden. Een FEEST !  
Daarna gingen we het verhaal van Mario spelen; iedereen had een rol. Er waren ridders, prinsessen, cowboys, politieagenten, een heks en natuurlijk was ook Mario erbij. We oefenden ons verhaal heel goed.  
Er was ook een liedje over varen bij.  
Na dat oefenen was het tijd voor de volgende verrassing. We gingen terug naar de klas. We kregen een speciaal voor ons gebakken "Mariocupcake" en weer drinken.  
De ouders/ grootouders kwamen langzaam binnendruppelen om naar onze voorstelling te kijken. Hiervan wisten de kinderen helemaal niets. Natuurlijk was deze voorstelling een feest voor alle toeschouwers. Iedereen genoot. Tot slot kregen de kinderen een groot applaus.  
Onze kanjer Kayden ging hoog de lucht in voor een superapplaus van iedereen. Wij zijn zo blij dat het goed met hem gaat en dan ook nog zo'n superfeest voor ons allemaal. Hierna gingen we terug naar de klas, waar we te horen kregen dat iedereen een knipperend

beertje zou krijgen, foldertjes en.... de film van vandaag en alle foto's die gemaakt waren. Alle kinderen gingen moe, maar voldaan naar huis.  
Stichting de "Knoevel" , en Hobbytheater, van Harte bedankt voor deze supermiddag.  
Heel veel lieve groetjes van iedereen uit groep 1-2b van OBS Berg

Juffrouw Henriëtte

### **Knoeveldag van Raoul Vandebek.**

Tussentijds deed zich een kans voor, dat Raoul mee kon rijden in een raceauto op zolder. Met dank aan Roger Grouwels !  
Onderstaand de reactie van de ouders:

"ut joonk vaan us heet genoten"  
Het is een leuke middag geweest. Raoul vond het "vet en cool".  
De porsche was helaas "kapoet", volgens mij had Roger wat te hard gereden.  
Raoul heeft een aantal ronden in een Nissan GTR meegereden met Jaap van Lagen.  
Sjiek om eens op zo een circuit aanwezig te zijn.  
Waren we allemaal nog nooit geweest.  
Dionne had al vroeg uit en is ook meegegaan.  
We hebben in Maastricht ook nog de zoon van Roger opgepikt, hij heeft op het circuit een aantal ronden zelf gereden.  
Ik heb foto's in de mail erbij gezet, allemaal. Ik ben niet zo handig met de computer om er een aantal in de mail te zetten.  
Vandaar dat ze er allemaal op staan.  
Bedankt (ook namens Raoul) voor het regelen van deze middag.

Verslag van de "echte" knoeveldag van Raoul.

De dag begon om 08.30u, toen we door Harry en Lilian werden opgehaald.  
Ons hele gezin ging in het busje zitten waarmee we naar het ontbijt werden gereden.  
Uiteraard wisten we niet waar we naartoe gingen, maar we kwamen aan bij het van der Valk hotel van Maastricht en daar hebben we heerlijk en uitgebreid gegeten.  
Toen we uitgegeten waren gingen we naar de volgende activiteit.  
Het was een flink stuk rijden en we hadden de hele tijd geen idee waar we naartoe gebracht werden. Harry zei steeds dat we naar de dierentuin in Rotterdam gingen omdat daar een klein olifantje geboren was, dit geloofde niemand.  
Uiteindelijk kwamen we aan bij het indoor-skydive park in Roosendaal. Hier hadden we eerst nog geluncht en daarna gingen we indoor-skydiven.  
Hier moesten we als eerste een speciaal pak aandoen en daarna bekeken wij een instructievideo. Toen dat gebeurd was gingen we met een groep naar de windtunnel. Harry en Lilian gingen niet mee vliegen maar bleven bij het raam staan om foto's te maken.  
Ons gezin mocht, om de beurt, 3 keer 1 minuut vliegen met een instructeur erbij. Er waren bij onze sessie nog vijf andere deelnemers.

Ik vond skydiven een geweldige ervaring, het was de eerste keer lastig om evenwicht te houden want iedere kleine beweging die je maakt heeft grote invloed op de richting waar je naartoe zweeft.

De instructeur hielp ons hierbij. Dat deed hij met behulp van gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Wij hadden 5 gebaren geleerd, bijv. een gebaar voor de opdracht om de benen te strekken en een ander gebaar om de benen te buigen. Dit had bijv. al grote invloed erop of je vooruit of achteruit ging. Ook gebaren voor een holle of bolle rug etc.

Die gebaren waren nodig omdat de grote ventilatoren veel kabaal maakten. We hadden gehoorbeschermers op, dus je hoort niets als je in die ruimte bent.

Bij de laatste minuut konden we, samen met de instructeur, enkele meters omhoog en omlaag zweven. Het lijkt dan net alsof je met parachutespringen met een vrije val bezig bent.

Toen onze tijd in de simulator op was moesten we terug om ons weer om te kleden en kregen we nog een soort certificaat.

We gingen nog eventjes iets drinken beneden bij de bar, hier heeft Harry ook nog de petten van de man die achter de bar stond afgepakt.

We reden weer terug in het busje naar het zuiden voor het avondeten.

Het avondeten was in een Mexicaans restaurant in Valkenburg.

Hier hadden ze veel verschillende gerechten en het was een lopend buffet dus je kon pakken wat je maar wilde en hoeveel je maar wilde. Voor mij hadden ze nog een speciaal ijs met "vuurwerk" gemaakt, mmmmmmm.

Toen iedereen hier uitgegeten was werden we weer in het busje naar huis gereden.

Het was een geweldige dag met als hoogtepunt het vliegen in Roosendaal, veel dank aan stichting de Knoevel en ook natuurlijk aan Harry en Lilian.

met vriendelijke groet,  
Raoul Vandebeek

### **Komende verwendagen.**

Er wordt thans een aantal verwendagen voorbereid. In een van de komende nieuwsbrieven zullen we hierop terugkomen.

De website is te bevragen via  
[WWW.stichtingdeknoevel.nl](http://WWW.stichtingdeknoevel.nl).

**E-mail adres.** @

[info@stichtingdeknoevel.nl](mailto:info@stichtingdeknoevel.nl)

### **Rekeningnummer**

Het rekening nummer bij de ING bank = 66.34.73.993.  
t.n.v. Stichting de Knoevel te Maastricht.

### **Tenslotte.**

Geer moot allemaol unne knoevel vaan de Knoevel hōbbe !